

17 HOTSPOTS GETIPT
DOOR ECHE MECHELEIRS

BELEEF MECHELEN



Ontdek ons op een boogscheut van het stadscentrum.

VERZAMEL



PROEF



ONTDEK



17 HOTSPOTS GETIPT
DOOR ECHE MECHELEIRS

**NOG MEER
MECHELEN
BELEVEN?**

Ontdek al onze shoppingroutes digitaal via visitmechelen.be/shoppen

Vouw me in twee en neem me mee op pad



ONTDEK DE
WERELD

Zin in meer?
Ontdek al onze shopping routes digitaal via visitmechelen.be/shoppen

Deel jouw avonturen met de hastags

#2800love

@shoppeninmechelen

#beleefmechelen

SHOPPEN IN
MECHELEN

1 KABAS

Er gaat een volledig nieuwe wereld voor je open wanneer je binnenstapt bij kruidenierszaak Kabas: vegetarisch, vegan en verpakkingsvrij. Je kan er alles vinden wat je ook in een andere supermarkt vindt, maar eentje zonder verpakkingen en dus beter voor onze planeet.

Keizerstraat 17

2 Free Mind Soul

Free Mind Soul is het gezellige atelier van Verena. Je kan er terecht voor prachtige keramiek- en potjes, natuurlijke decoraties met onder andere vlinders & droogbloemen en handgemaakte juwelen uit kristal. Je kan er creaties op maat laten maken of gewoon snuisteren tussen de decoratieve spullen die dit winkeltje rijk is!

Onze-Lieve-Vrouwestraat 135

3 Carbon Bar & Kitchen

Bij Carbon Bar & Kitchen draait het allemaal rond genieten. Je krijgt er streetfood vanuit elke windstreek op je bord en proeft er van de lekkerste huisgemaakte cocktails. Wat je kan verwachten? Vietnamese nems, bao buns, taco's, loaded fries, spring rolls en heel wat meer.

Désiré Boucherystraat 4

4 Oriental Asian Food

Fans van Aziatische specerijen, noedels, seaweed snacks, dumpplings, dim sum ... zijn bij Oriental Asian Food aan het juiste adres. De Aziatische supermarkt en Bubble Tea bar heeft een ruim assortiment uit verschillende Aziatische keukens: de Koreaanse, Japanse, Vietnamese, Cambodjaanse, Thaise, Chinese, Indonesische, Taiwanese, Indische ... Keuze genoeg om de Aziatische keuken tot bij je thuis te brengen.

Botermarkt 9

5 Pacific Boardshop

Vakantievibes all the way in de Pacific Boardshop van Marc. Boordevol (of zeggen we BOARDevol) surfplanken, supboards en alles wat je in vakantiesfeer brengt. Zet snel koers naar deze zaak en verwacht je aan een golf van topadvies.

Bruul 79

6 Decathlon

De sportieve Mecheleirs onder ons vinden alles wat hun hartje begeert bij Decathlon: sportkledij, hardloopschoenen, blitse skeelers, ski- en duikbrillen, sporthorloges, een nieuwe fiets, fitnessmateriaal, een dartbord,....

Bruul 105

7 Suptoer

Mechelen, da's onze mooie stad aan de Dijle. En wat is er toffer dan Mechelen op een totaal andere manier te leren kennen, van óp het water? Met een suptoer peddel je op je gemakje door de prachtige historische binnenstad en ontdek je gebouwen en plekjes die je anders niet zomaar tegenkomt. Ben jij klaar voor zo'n leuke uitdaging?

8 ViaVia Café

Alle culturen en bestemmingen komen samen in het gezellige ViaVia café, gevestigd in een prachtig historisch pand aan de oevers van de Dijle. De wereldkeuken doet je dromen van verdere oordendus *fasten your seatbelts* en ga mee op culinaire reis langs verschillende continenten, in hartje Mechelen.

Zandpoortvest 50

9 Supergoods

Al jarenlang een vaste waarde in de stad is Supergoods, de duurzame conceptstore van Tonny en zijn vrouw Anne. Je kan er terecht voor fair fashion, duurzame accessoires en cosmetica. Wie hier binnenstapt vindt nieuwe outfits die met 100% zekerheid op een eerlijke manier geproduceerd worden.

Onze-Lieve-Vrouwestraat 116

10 Minimix

MiniMix is een diverse voedingszaak gespecialiseerd in zowel Oost-Europese als Belgische producten. Naast lekkere snacks en een heel assortiment aan dranken kan je hier ook binnenspringen voor verse groenten, fruit en vis- en vleeswaren.

Onze-Lieve-Vrouwestraat 92

11 Vertelles

Spullen met een verhaal, die vind je bij Vertelles. Els verkoopt alles wat handgemaakt is van her-gebruikte materialen. De winkel straalt creativiteit uit en bevat één voor één unieke artikelen. Spring binnen en ontdek de verschillende accessoires, kaartjes, kledij, cadeautjes ...

Onze-Lieve-Vrouwestraat 74

12 La Boya

Zuiderse sferen kan je gaan opzoeken in la Boya. In het Marokkaanse restaurant kan je terecht voor Berberse specialiteiten zoals verschillende tajines, couscous, tapas en slaatjes. Je krijgt er niet alleen lekkere gerechten voorgeschoteld maar ook een erg fijne sfeer in een prachtige en gezellige setting.

Gebroeders Verhaegenstraat 16

13 Koko Kollektief

Koko Kollektief is een duurzame conceptstore van vier gepassioneerde vrouwen. KikT zorgt voor de mooiste planten en originele creaties. De handgemaakte interieurobjecten uit natuurlijke materialen komen van bij Studio Ode. Oude meubels worden gepimpt en krijgen een tweede leven dankzij *OlaPola!* en last but not least: tweedehands kledij wordt onder handen genomen en verkocht door Better than Chocolate.

Haverwerf 145

14 The Neck

Een kleine maar fijne wijnbar in het hartje van Mechelen, waar je in alle rust een glaasje kan drinken of een lekkere wijn kan kopen om thuis te degusteren. De deur is dan wel gesloten maar na aanbellen ben je welkom in deze intieme setting met wereldse muziek.

Begijnenstraat 23

15 Funky Jungle

Op restaurant gaan zonder vlees of vis te eten is allesbehalve saai of smakeloos. Dat bewijzen ze bij Funky Jungle, de volledig vegetarische snackbar in het hartje van de stad.

Probeer bijvoorbeeld eens een vegan kapsalon, de burger funky deluxe of de huisbereide 'kaas'kroketjes. Vergeet ook zeker de kleurrijke cocktails niet!

Onder-Den-Toren 7

16 Broodbroeders

Op twee locaties in de stad kan je bij deze ambachtelijke zuurdesembakkerijen terecht voor heerlijk brood. In deze vestiging is er ruimte voor workshops én verrassende lekkernijen: koffiekoeken met kaneel, kardemom en chocolade maar ook de gekende koekjes, "Mechelse torentjes", en het "Mechels vloerke", een Mechelse dessem in combinatie met Gouden Carolus Classic. Een topontbijt gegarandeerd.

Sint-Katelijnestraat 59

17 Begijnhoven

De historische binnenstad verbergt bijzondere plekjes, zoals de Begijnhoven. De kleine, gezellige straatjes van het Groot en Klein Begijnhof ademen rust uit waardoor het er aangenaam vertoeven is. Dankzij het typisch Vlaamse karakter en de aparte architectuur heeft het Groot Begijnhof een plekje op de Unesco-lijst van werelderfgoed. Zeker een bezoekje waard dus! Maar onthoud: de bewoners danken je voor het respecteren van hun privacy.