

TIP: 3 leuke boeken voor de zomer

Een goed boek hoort bij de zomer. Normaal zou je het in je koffer meenemen op vakantie, dit jaar lezen we in eigen tuin, op het balkon of gewoon gezellig in de zetel. Karla van boekhandel Salvator tipt haar favorieten.

1. De stilte van de witte stad - Eva García Sáenz de Urturi (Bruna)



“Dit boek is het eerste deel van een trilogie die zich afspeelt in Spanje. De schrijfster wist direct mijn hart te veroveren met haar fantastische schrijfstijl. Het is even warmdraaien met alle namen maar dat duurt echt maar kort, je wordt direct meegezogen in een bijzonder spannend verhaal. Dit boek is een fijne mix van cultuur, geschiedenis en mysterie. En het is zo levensecht geschreven dat het lijkt of je erbij bent. Deel 3 van de trilogie verschijnt op 19 mei, ik kijk er alvast naar uit!”

2. De kolibrie - Sandro Veronesi (uitgeverij Prometheus)



“In deze schitterende roman volgen we de levensloop van Marco Carrera, een held van onze tijd zoals alleen Sandro Veronesi die uit zijn pen kan laten ontstaan. Ik las dit boek over pijn en de kwellende kracht van het leven met plezier en bewondering. Alle zwaarwichtige ellende wordt als een vederlicht hinkelspel gepresenteerd. Elke zwaarmoedige zin zindert van aanstekelijke taalvirtuositeit en schrijfplezier. Niet voor niks werd het boek door de belangrijkste krant van Italië, de *Corriere della Sera*, uitgeroepen tot Boek van het Jaar.”

3. Kapper Tom - Arnold Hovart/Danny De Vos (uitgeverij Van Halewijck)



“In dit heerlijke kinderboek leer je kapper Tom kennen. Hij heeft een speciale techniek om haren te knippen, met een betrouwbare soepkom als hulp. Tot ... de kom kapot valt en hij op zoek moet naar een nieuwe. Wat hij bij Kaats antiquariaat vindt, overtreft al zijn verwachtingen, én die van zijn klanten. Een grappig voorleesboek op rijm met prachtige illustraties vol humor.”

